



Karma is meer dan je denkt

...

Kennismaking met praktische aspecten van theosofie

6 oktober 2024

Karma voor dagelijks gebruik

- “Dat is nu eenmaal mijn karma”
- Over bv Oekraïne .. “dat is het karma van dat volk”

Maar:

“De werkingen van de huidige wetten van karma kunnen niet worden bestudeerd voordat de leerling het punt bereikt heeft waarop ze hem niet langer raken [...] dit kan je alleen doen door je aandacht te richten op datgene wat niet aan die wetten onderhevig is”.

Karma, bijlage Licht op het Pad van Mabel Collins.

Karma

- Sanskriet कर्म van de wortel kr, Pali: *kamma*, handeling, actie of daad
- In de praktijk gaat het over het gevolg van de actie
- Wet van vergelding
- Wet van actie en reactie
- Wet van herstel van evenwicht



In alle wereld religies ... verwijzen naar Karma??

- Christendom: “Wat een mens zaait zal hij oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht zal verderf oogsten; wie zaait op de akker van de Geest, hem schenkt de Geest als vrucht eeuwig leven”. (Paulus, Gal. 6.7)
- Judaïsme: “Want ze zaaien de wind en ze zullen een wervelwind oogsten ” (Hosea 8:7).
- Confucius: "Doe anderen niet aan wat je zelf niet verlangt" (Analects, 15.24). (Markus)
- Tao Te Ching: "Terugkeren is de actie van Tao" (TTC, 40)
- Hindoeïsme: karma is een morele wet onder leiding van God (Īśvara). Maar ook: een onzichtbare kracht die opereert zonder dat er goddelijke leiding nodig is.
- Boeddhisme: de mens handelt volgens de vijf bestanddelen van iemands wezen of skandhas (Pāli kandhas, lett. "hopen"), vooral onze gewoontepatronen of "groeven" in ons bewustzijn.
- Jaïnisme: een soort "vuil" dat de ziel (jīva) bedekt, haar inherente alwetendheid verdoezelt en haar in de cyclus van transmigratie houdt door het te verzwaren zodat het aan de aarde gebonden is.
- Theosofie: karma is zowel een onpersoonlijke wet als een wet geleid door extreem verheven intelligenties (de Heren van Karma, Lipika's).

Karma start bij het begin

- 1. De eeuwige moeder (ruimte), gewikkeld in haar altijd onzichtbare gewaden, had opnieuw zeven eeuwigheden lang gesluimerd.*
- 2. De tijd was niet, want hij lag in slaap in de oneindige schoot van de duur.*
- 3. Het universele denkvermogen was niet, want er waren geen hemelse wezens om het te bevatten.*
- 4. De zeven wegen tot gelukzaligheid waren niet. De grote oorzaken van ellende waren niet, want er was niemand om ze teweeg te brengen en erdoor verstrikt te raken.*

De Geheime Leer, H.P. Blavatsky: Stanza van Dzyan I, Shloka 1 tot 4



Zonder 'voertuigen', geen bewustzijn, tijd en karma

De schepping: ontstaan van geest en stof

Bewustzijn en voertuigen

Het Absolute Bewustzijn, Oorzaakloze oorzaak,
Onbewustzijn volgens HPB

De Grote Moeder,
Ruimte
Voor-kosmische
wortelsubstantie



De Grote Vader
De Grote Adem
Beweging
Voor-kosmische
verbeeldingskracht

7 planetaire Logoi
Aartsengelen, Elohim,
Dhyan Chohans



bewustzijn en voertuigen

Het menselijk bewustzijn: een oneindig veld aan kwaliteiten

Mensbeeld

Persoonlijkheid

- Emotioneel bewustzijn (*kāma*), dierlijke impulsen ...
- Dag dagelijks denken (*manas*)

Individualiteit

- Spirituele intuïtie, wijsheid, eenheidsbewustzijn, ruimte, onpersoonlijke liefde, (*buddhi*)



Enkele technische termen

Drie soorten karma:

- *Sanchita*: het totaal van karma van vorige levens, in de toekomst uitgewerkt
- *Prârabdha*: karma in het verleden gemaakt en dat in dit leven tot uiting komt
- *Kriyamana*: karma dat in dit leven wordt gecreëerd en uitgewerkt
- *Âgâmû*: karma nu gemaakt, in de toekomst uitgewerkt

Veroorzakers:

- *Kâyaka*: door fysieke handeling
- *Vâcika*: door het spreken
- *Mânasika*: door het denken



Wat veroorzaakt karma?

- Gevolg van gedachten, woorden, handelingen (de energie hier achter)
- Impulsen (gedachtepatronen) vanuit de persoonlijkheid hebben hun eigen vorm en energie ...
- Worden bewaard
- Akasha: Boek van de Lipika's (Heren van Karma)



THOUGHT-FORMS
Annie Besant • S. W. Leadbeater



De persoonlijkheid vormt karma, Karma vormt ons karakter

Persoonlijkheid

- Emotioneel bewustzijn (*kâma*), dierlijke impulsen ...
- Dag dagelijks denken (*manas*)

Rudolf Steiner:

- Werkt in op onze organen, kan zo bepaalde ziektes veroorzaken
- Om zwaktes van de persoonlijkheid te overwinnen.

Kunnen we karma verminderen?

De wet verandert niet, de uitwerking kan verzachten

Voorwaarden:

- Ken u zelve – wees eerlijk
- Omzetten van de energie van karma,
- Door wilskracht gedachtenpatronen veranderen, transformatie, vergeven, dankbaarheid, ...
- Op alle niveaus van bewustzijn, emotioneel (verlangen), verstand (kennis), actie, yoga, Steiner: oefeningen
- Door rituelen voor of na de dood
- Door Goddelijke genade

Voorbeelden:

- Duitsland versus Japan, Rusland
- L.



Karma en Dharma

- *Dharma* is afgeleid van de stam *dhṛ*: (vast)houden, ondersteunen.
- Veda's: *dharma* betrof ook de regels rond offerrituelen.
- Brahmanisme: morele, religieuze en sociale gedrag, en burgerlijk recht, strafrecht.
- Boeddhisme: de literaire traditie, leringen van Boeddha, de levensweg en spirituele bewustwording.
- Sociale en morele wetten die de maatschappij (of de boeddhistische gemeenschap) bijeen houden.
- Theosofie: *Karma* bepaalt de huidige omstandigheden, *dharma* wat men het beste kan doen, gegeven de omstandigheden.



Karma en vrije wil



- Is al ons handelen het resultaat van ons karma?
- Geen defaitisme!
- Niet al onze handelingen zijn bepaald door emotie, begeertes (*kâma, kâma manas*)
- Let op je waarnemer! We zijn altijd vrij om keuzes te maken, onder invloed van *buddhi*.
- Paradox: Vrije wil en leven in overeenstemming met de Wet

Samenvatting

- Karma: verstoring van het evenwicht ...
- Veroorzaakt door gedachten, handelingen van de persoonlijkheid.
- Kan op dit terrein worden “opgelost” ...
- Door innerlijke transformatie
- Door de helende invloed van ons spirituele Zelf



TVN, loge is een omgeving die dit stimuleert

Karma: Pas te begrijpen als je er niet langer door wordt beïnvloed ...

Karma, herstel van evenwicht en Goddelijk Plan:

- Hoe kunnen we dat evenwicht omschrijven? Het Goddelijk Plan?
- Is dat Goddelijk Plan altijd harmonie? Zo nee: dan maakt karma deel uit van het Goddelijk Plan.
- Wat is de maatlat om te bepalen of een actie goed of slecht karma veroorzaakt en in welke mate?
- Wat zou het nut zijn van karma in het Goddelijk plan?

Creëren van Karma:

- Creëren dieren karma?
- Creëerden koppensnellers karma?
- Mahatma letters: ook een op goede gronden genomen besluit dat verkeerd uitpakt heeft gevolgen, veroorzaakt karma.