

LATENTE VERMOGENS

IN DE MENS



LATENTE VERMOGENS IN DE MENS

Informatie over een reeks programma's over buitengewone ervaringen en energieën in de ontwikkeling van de mens

Uit onderzoek blijkt dat 51% van de bevolking in westerse landen buitengewone ervaringen heeft gehad, zoals helderziendheid, telepathie, lucide dromen, bijna-dood ervaringen, contact met overleden dierbaren, en mystieke, spirituele en esthetische ervaringen.

Hoe bijzonder die ervaringen ook kunnen zijn, in sociologisch opzicht zijn ze heel normaal. Ze maken niet alleen massaal deel uit van de postmoderne wereld waarin wij leven, maar ook van de wijsheidstradities van alle culturen. Onderzoek naar dit soort ervaringen is sinds de oprichting van de Theosophical Society in 1875 een van haar doelstellingen. In een reeks van seminars en studiedagen wordt onderzocht wat nieuwe inzichten in wetenschap, religie, filosofie en therapie kunnen bijdragen aan een verdiepende verkenning van latente vermogens die in ons sluimeren.

Buitengewone ervaringen

In buitengewone ervaringen kunnen bekende grenzen wegvallen (tijd en ruimte, onze individualiteit, ons fysieke lichaam), waarna een onbekend terrein betreden wordt (voorbij dood en geboorte, ongewoon sterke empathie, mystiek). Mensen kunnen dit beleven als kennismaking met een verdieping van inzicht in de eigen persoonlijkheid, de wereld en de kosmos waarin wij leven. Deze ervaringen kunnen iets kleins zijn, als een knipoog van het universum, bijvoorbeeld als je weet wie je belt als je de telefoon hoort. Maar ook kunnen deze ervaringen overweldigend zijn, inzicht gevend en/of beangstigend. Ze kunnen zich spontaan voordoen of het resultaat zijn van een doelgerichte voorbereiding, al dan niet spiritueel.

Het is belangrijk de verschillende aspecten van deze ervaringen tegen het licht te houden, en ze te integreren in ons leven. Dit is niet alleen van belang voor hen die deze ervaringen hebben ondergaan, maar ook voor spirituele begeleiders en psychologen die met vragen hierover geconfronteerd worden.

Buitengewone ervaringen en bijzondere vermogens

Sommige ervaringen, zoals helderziendheid, zijn het gevolg van bijzondere vermogens die latent in de mens aanwezig zijn en zich spontaan presenteren. Anderzijds kunnen vermogens worden ontwikkeld. De wijsheidstradities geven aan dat alleen vermogens die het gevolg zijn van innerlijke transformatie heilzaam zijn. Dit is een geleidelijk proces. Forceren is niet wenselijk of zelfs gevaarlijk.

Het programma

Doel van het programma is verdieping van ons inzicht in deze bijzondere ervaringen door verbinding te zoeken met de rationele structuren van hedendaagse wetenschap en met wat ons in de wijsheidstradities is overgeleverd.

Theosofie biedt een veilige omgeving om deze onderwerpen te bestuderen

Theosofie, of goddelijke wijsheid, is een verborgen kennis en ook de kennis van het verborgene. Alles wat door de zintuigen wordt waargenomen heeft een verborgen diepte. Het oppervlak van voorwerpen, hun uiterlijke horizon, is slechts de grens. De ontwikkeling van spirituele intuïtie is nodig om een synthese tussen innerlijk en uiterlijk te realiseren. Dit vraagt om een veilige omgeving en concepten waarbij eenieder voor zichzelf deze synthese kan ontwikkelen.

Covid beleid tijdens de studiedagen, noodzaak om tijdig in te schrijven

Ook voor de gezondheid van onze deelnemers willen we een veilige omgeving bieden. We volgen onverkort het overheidsbeleid voor evenementen en theaterzalen met vaste zitplaatsen. De wisselende situatie in deze kan betekenen dat we ons programma moeten aanpassen. Houdt onze site bij voor het al of niet doorgaan van onze programma's. Alle deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd. Dat betekent ook dat het noodzakelijk is om tijdig in te schrijven. Inschrijven via het inschrijfformulier op www.theosofie.nl

Vragen die aan de orde komen:

- Zijn de besproken fenomenen regressieverschijnselen (terugkeren naar een eerdere fase van de levensontwikkeling) of mogelijkheden van de toekomstige mens?
- Ervaringen kunnen de persoonlijkheid overstijgen, of juist door aspecten van de persoonlijkheid worden ingegeven, zoals emotie, wenselijkheid, fantasie et cetera. Hoe herken je het verschil?
- Hoe verhoudt dit zich tot innerlijke transformatie?
- Wat zijn de religieuze, filosofische, psychische (klinische) en culturele implicaties van deze ervaringen?
- Draagt de studie van deze ervaringen bij tot een beter begrip van onze spirituele en sociale uitdagingen?

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen en verwerkelijken van een zich steeds verdiepend inzicht in de eenheid van alle leven, de tijdloze wijsheid en spirituele zelftransformatie.

Missie van het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) is om de mensheid te dienen als een spiritueel studie en retraite centrum, door mensen uit te nodigen om te werken aan het proces van innerlijke transformatie.

Wat is uniek aan het ITC?

Het ITC heeft een bijzondere en spirituele atmosfeer. Alle activiteiten zijn verbonden met de hogere aspecten van het Leven, de bron van Wijsheid en Liefde. Het is daardoor verbonden met de fijnere spirituele energieën. Bezoekers kunnen in hoge mate worden geholpen en geïnspireerd door zijn gewijde stilte.

Ieder verblijf op het ITC is bedoeld om innerlijke stilte, vrede en een harmonieus leven te bevorderen. Daarom is roken en het gebruik van drugs op het terrein niet toegestaan, wordt er geen alcohol gedronken en alleen vegetarisch gegeten.

Routebeschrijving naar ITC:

Activiteiten vinden plaats in de Besant Hall, Meentweg 9, 1411 GR Naarden.
Bij gebruik van Tomtom: vul postcode in!



Georganiseerd door:

Theosofische Vereniging in Nederland

Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden

Plaats: Besant Hall, Meentweg 9, 1411 GR Naarden

TVN: www.theosofie.nl

ITC: www.itc-naarden.org